



MOERMANSK & VALGA

Een groep van vier mannen moet aan de Russische grens zich splitsen.

Toen vier Urkers bij de Russische grens de toegang werd geweigerd en ze door de HEERE naar Valga, Estland werden geleid, besloot een volgende groep een nieuwe poging te ondernemen naar Archangelsk. We wisten nu dat de Bijbels en literatuur geweigerd zouden worden, misschien een nieuwe poging bij een andere grensovergang en alle boeken, zoals vroeger, nog beter verstoppen in de camper en bus. Bij de grens aangekomen mocht de camper doorgaan. Bij een fysieke controle werden de Bijbels niet gevonden en mochten twee vrijwilligers doorgaan. De andere bus moest omkeren. De laadruimte gevuld met dozen en zakken kleding werd niet toegestaan. Een grote teleurstelling als de groep moet splitsen. Moet je dat wel doen? Is dit wat nodig is? De vier mannen geven zich over aan de leiding van de HEERE. Twee passen hun reisschema aan en gaan naar de kerken in Petrazowodsk, Appatity en Moermansk. De andere twee nemen dezelfde route als de vorige groep via Helsinki met de boot naar Tallinn en dan naar Valga in Estland. Ook deze groep wordt daar hartelijk ontvangen, de Bijbels worden overgedragen en vinden zo via een omweg toch een bestemming voor de kerken in de regio. De andere twee vervolgen hun reis naar de drie genoemde plaatsen. Het wordt een mooie reis, de ontmoeting met de oude bekende voorgangers in Petrazowodsk en Moermansk is hartverwarmend. De kerken zijn dankbaar voor de Bijbels en boeken. De steun en geestelijke verbonden is groot. Er worden diensten bijgewoond, er wordt gesproken en gezongen. We mogen terugzien op een goede reis. De woorden van de stichting uit Prediker zijn, "Doe uw werk ondanks alles." Ook als het moeilijk is, ook als het anders gaat. Doorgaan, in gebed en onder de leiding van de HEERE. We hebben nieuwe ervaringen en denken aan de tijd van het ijzeren gordijn. De Bijbels weer verstoppen om ze bij de kerken in Rusland te krijgen. Nu het nog kan moeten we er mee doorgaan. Zolang de HEERE dit mogelijk maakt en onder Zijn zegen zijn we dankbaar voor de goede contacten met de Russische kerken.

Kom over en help

VERSLAG VAN EEN REIS MET TEGENSLAGEN EN EEN BIJZONDER EINDE

Het voornemen voor een Bijbeltransport naar Archangelsk was er al een geruime tijd. Er was via e-mail al contact met een broeder en drie jaar geleden was er een ontmoeting met de voorganger Archangelsk in Nederland. We keken ernaar uit deze reis te mogen maken en vertrokken nadat we aan de HEERE een zegen hadden gevraagd. Het liep allemaal anders. Na pech met de camper (defecte versnellingsbak) en veel oponthoud een dag later bij de boot, die konden we gelukkig omboeken. Vanaf Helsinki naar de grens van Rusland, richting St. Petersburg. Bij de grens aangekomen kregen we te maken met nieuwe regels. 450 kilo Bijbels invoeren in Rusland mag niet meer. Hooguit 1 of 2 voor eigen gebruik. Na veel oponthoud bij de grens terug richting.... Tja, waar naartoe?

Na overleg besluiten we om het een tweede keer te proberen, we gaan naar een grens ca. 250 kilometer noordelijk aan de Fins - Russische grens. Laat in de avond komen we aan, nadat we in gebed zijn geweest, proberen we het opnieuw. Al snel is duidelijk dat ons visum ongeldig is gemaakt. We komen het land niet in. Er is geen andere mogelijkheid dan terug te gaan. De douanier maakt een protocol (bekeuring) en na bijna 5 uur wachten in een klein kamertje worden we teruggestuurd. We rijden naar het dichtstbijzijnde dorpje en zoeken een parkeerplaats voor de nacht. We praten nog even na, en proberen van die nacht nog een paar uur te slapen. Tijdens de problemen en het oponthoud is er via e-mail en telefoon steeds contact met de broeders uit Archangelsk en Urk. We vragen om advies en zoeken naar een oplossing. Die blijkt er niet te zijn. Terug naar Urk is het advies. Tot er opnieuw telefoon is vanuit Archangelsk. We kunnen de Bijbels brengen naar een gemeente in Valga, Estland. Die gemeente heeft goede banden met de kerken in Rusland, en ook met Archangelsk. De voorganger uit Archangelsk was de zondag daarvoor nog te gast in Valga. Terug

naar Helsinki, met de boot oversteken naar Tallinn. We vertrekken direct, boeken een overtocht via onze mobiel en vertrekken richting Valga. In Valga worden we hartelijk ontvangen. Er zijn goede contacten met kerken uit Wit-Rusland, tijdens de dienst was er een groep te gast in de middagdienst.

De kerk in Valga is lid van de regio kerken in Rusland en Wit-Rusland. In de week na ons bezoek zou er een vergadering in St. Petersburg zijn. We dragen de Bijbels en lectuur over. De voorganger en zijn gemeente zijn erg dankbaar voor het bezoek en de Bijbels. Ze zullen ervoor zorgen dat deze op de juiste plaats aankomen. We zijn onder de indruk van de gebeurtenissen. We denken steeds aan het verhaal van de Macedonische man, en aan de zendingsreizen van Paulus. Hoe kan het dat voor ons mensen soms lijkt of alles mis gaat, en dat de HEERE ons dan juist leidt naar plaatsen waar de Bijbels en lectuur nodig zijn. En zo ontstaan er mogelijkheden om de Bijbels en lectuur toch naar Rusland, Archangelsk te krijgen. Wat een machtige God, hij regeert de wereld en heeft alles in Zijn hand.

BESTUURSLEDEN

Het bestuur bestaat uit leden van diverse kerken op Urk.
Voor meer informatie zie www.shvvc.nl

Riekelt Kaptein (voorzitter),
Jan Korf (penningmeester),
Jelle ten Napel (secretaris), Albert de Boer,
Louwe Kater, Jan Post, Piet van Steenselen,
Paulus van Veen, Willem Verheij,
Simon Weerstand

IS VERVOLGING VREEMD AAN DE KERK VAN CHRISTUS?

Zalig die vervolgd worden

De Heere spreekt aan het einde van de zaligsprekingen (zie Matt 5:11,12) hun zalig die vanwege het volgen van Hem op deze aarde vervolgd worden. Dat lijkt heel vreemd. Hoe is het nu mogelijk dat je gelukkig bent als andere mensen jou vervolgen en beledigen. Hoe is het mogelijk dat de Heere Jezus in Matt 5:12 zegt: "Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn."

Wanneer de kerk van Christus vanwege gehoorzaamheid aan Hem vervolgd wordt, bewijst dat dat deze kerk in dezelfde lijn als de profeten staat. Zij die vanwege de liefde voor Christus en het volgen van Hem vervolgd worden, bewijzen daarmee dat zij deel van het ware volk van God zijn. Dat is iets om intens blij over te zijn. Dat jij deel van Gods verlost volk mag zijn. Het ware volk van Christus kijkt verder dan deze wereld. De ogen van de kerk zijn op Christus die in de hemel is, gericht. Zij zijn burgers van het hemelrijk (zie Fil 3:20). Zo gedragen zij zich ook op deze wereld. Juist omdat de gelovigen zich op de aarde als hemelburgers gedragen, haat de wereld hen. Juist omdat zij zich op deze aarde als hemelburgers gedragen, is hun loon in de hemel groot. Zo groot dat ze eens de aarde zullen erven en bezitten. De aarde die dan door het werk van Christus van elke vervolging van Zijn kerk verlost is. Dan zullen zij die op deze aarde tot de dood toe vervolgd zijn samen met Christus als koningen regeren.

Christus kerk die tot bloedens toe vervolgd is, mag tot grote troost van de dag van Christus' terugkeer belijden: "En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader, en Zijn uitverkorenen engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien groten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere." Art 37 NGB.

Ds. J.R. Visser



BIJBELS VOOR RUSLAND

Bijbeltransporten naar Rusland, is dat nog nodig?

Regelmatig klinkt de vraag: "Is het nog nodig om Bijbels naar Rusland te brengen?" "Kunnen de kerken in Rusland dan geen Bijbels kopen? De Urker stichting 'Hulp aan verdrukte en vervolgd Christenen' brengt al bijna 40 jaar Bijbels naar Rusland, en Oekraïne, Hongarije en Roemenië. Ook worden er tweewekelijks Bijbels en literatuur in kleine pakketten van 2 kilo per post verzonden. Zijn er dan in Rusland geen Bijbels te koop?

Ja, er zijn in Rusland Bijbels te koop. De Russische overheid heeft het toezicht op de kerken in Rusland de afgelopen jaren aangescherpt. Er is een registratiebeleid, waar niet alle kerken aan meewerken. Bijbels worden geweerd bij de grens. Het vrij invoeren van Bijbels als geschenk aan de Russische kerken wordt niet meer toegestaan. Alleen door de Russische staat toegestane Bijbels en verklaringen zijn verkrijgbaar. De vrijwilligers van de stichting ervaren aan de grens meer controle. Bijbels en literatuur worden afgewezen en de toegang tot Rusland is geweigerd. Uit de gesprekken met de kerken in Rusland blijkt dat er meer aan de hand is. Kinderkampen in het bos worden niet meer toegestaan, evangelisatie op de markt en op de straten wordt steeds vaker verboden. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden waaruit blijkt dat er nieuwe vormen van vervolging zijn.

De vrijwilligers van de stichting hebben tijdens de reizen van het afgelopen jaar de



leiding van HEERE op een bijzondere wijze ervaren. Onze zijn zorg en leiding mochten twee transporten de grens met Rusland, ondanks de aangescherpte controle passeren. Een andere groep werd wel heel bijzonder naar een kerk in Valga, Estland geleid. Uit de reisverslagen blijkt dat ondanks het opont-houd en een omweg, de Bijbels hun doel bereiken. De kerken in Rusland zijn dankbaar voor de steun vanuit Urk. De Bijbels en de verklaringen daarbij worden als kostbare geschenken in ontvangst genomen.

Is het nog nodig? Jazeker, het is nog steeds nodig. De kerken in Rusland hebben onze steun nodig. De Urker stichting mag onder de zegen van de HEERE in Zijn grote wereldkerk een bijdrage leveren. Uw steun financieel en in gebed is ook het komende jaar weer nodig.

Namens het bestuur
Riekelt Kaptein, voorzitter