



URKER BIJBELTRANSPORTEN

Soms lekken de omstandigheden tijdens de transporten op de woorden van de Psalmdichter: Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij bedrupt door het vuur. Maar Gij deed ons t'gevaer ontkomen, verkwikkend ons ter goeder saar (Psalm 66). De hand van de HEERRE heeft ons beschermd zodat er in de loop van veertig jaar geen ernstig ongebruikt gebaad zijn tijdens de transporten. Dat zegt de 83-jarige Louw Korf, één van de mannen van het eerste uur. Op een warme avond half september bleken we met hem terug op belevenissen tijdens de vier decennia die inmiddels achter de Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen liggen. Het begon allemaal toen de bekende dominee Warmbrand op een zondag op Urk een spreekbeurt hield. Dat zorgde voor een diepe indruk bij de hoorders. Predikanten en diakenen reisden af naar de groenende landen. Het werd duidelijk dat er niet alleen geldelijke maar vooral geestelijke nood was achter het IJzeren Gordijn. Er was grote vraag naar Bijbels en geestelijke leezaar. Anno 2016 is die vraag er nog steeds.

In het afgelopen jaar zijn gesamen besocht in Rusland, Aezhangabik en het dorp Mezin aan de witte zee. Ook zijn kerken besocht in de Karpaten, op de grens van Oekraïne. De vrienden uit Waddinxveen zijn in Rusland en Wit-Rusland geweest.



UW STEUN IS NODIG! Start van financiële bijdrage op IBAN rekening nr. NL364104 0402 2304 99 Stichting Hulp aan Verdrukte & Vervolgde Christenen KvK nr. 523679



Bijbeltransporten 2016

Eenshuil voorgaande jaren zijn door onze plaatselijke, inkerkerlijke stichting dit jaar diverse Bijbeltransporten uitgevoerd. Daarnaast zijn er boorden pakketten per post verzonden naar werkdagen gebieden in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Omdat er in het Russische taalgebied weinig betrouwbare Bijbelvertalingen zijn, is de leezaar die wij bezorgen van groot belang voor de Bijbelgeleedende leez. Met Gods hulp en onder Gods Zegen via transporten en postverzending uitvoeren. Een opdracht naar onze kerkeleedingen het verwoorden: Dat is, doe het aan een iegelijk, zowel bekenden als onbekenden. Het zijn de meest armen in de Oostbloklanden die verlaten zijn van Gods

Woord en leezaar. De transporten

zijn mogelijk dankzij de financiële steun die wij van u mogen ontvangen!

U treft in dit verslag een overzicht van de gesaakte reizen van de transporten en werkzaamheden van onze Stichting. Wij vragen van u openlijk om uw gebied en financiële steun voor de verspreiding van Gods Woord en goede leezaar voor de Christenen in Oost-Europa, opdat vervuld mag worden. Want gij zult het vinden na vele dagen. Gelukkig mochten alle vrijwilligers na vaak lange en gesaakte reizen gezond en wel weer thuiskomen. Moge de duur gebrachte leezaar voor wien het zegen zijn.

Reikelt Kaptein (Voorzitter)

BIJ EEN OUDE FOTO



In een van de gevangnissen in Kaliningrad, samen met de commandant op de foto. Met hulp van deze commandant, konden wij ook in de drie andere gevangnissen in Kaliningrad, vele Bijbels verspreiden. Derde van links, staat Michail, een voormalig gevangenis, die door het lezen in een Nieuw Testament tot bekering gekomen is. Dit Nieuw Testament werd door een vrouw door de tralies hem toegereikt, en het is door Gods genade voor hem en zijn vrouw tot zegen geworden.



POSTVERZENDING BIJBELS & LITERAATUUR

Per twee weken worden er 25 pakketten met Bijbels en Verklaringen verzonden aan adressen naar Rusland, Wit Rusland en Oekraïne. Een frezzer groep van vrijwilligers verzorgt het inpakken van de pakketten. Soms krijgen wij een brief of kaart per post. Dankbaar worden voor de actieve verzending van Gods woord. Met de post verzending zijn wij in staat om verzendingen gebieden toch te bereiken. De adressen ontvangen wij van onze contact adressen uit Rusland, Wit Rusland en Oekraïne.

Voor bezit vermaakt het u bij een brief!

Wij zijn u dankbaar voor de brieven en bezit. Het is een voor u geliefd. Ure deze brieven kunnen wij lezen en lezen hoe uw Christus moet lezen. Wij begrijpen nu beter het wereldniveau en de mensen in de brieven. Wij worden gevoeld door de brieven en de bezit in u geliefd. Wij zijn Christus dankbaar. Wij wensen u God zegem toe, genade en allen wat is nodig heeft en het twee week voor de posten. Namens alle medewerkers: Oksana, Cheljabik, dory, Trizgama.

EEN BRIEF UIT SIBERIË

Therefore said he unto them: The harvest truly is great, but the labourers are few; pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest. Luke 10:2

Dear in Christ, God bless you, your families and church of the redeemer of the Christ at you, the Grace to you yes will be increased! Our Lord - is God working wonders! Praise and glory to His holy name for ever and ever! God has bless us to have conference where were more than 60 persons from different churches of Siberia and the Far East (Vladivostok). And even from Yakutsk where the snow, frosty winter has already begun. We thank the Lord for you and your care of us. The biggest riches for us, prayers Sacred for we believe that all over the world, all depend on Goodwill of the Lord.



We especially thank you for your sacrifice and support of our service. Brothers were from strange lands and if you have not helped us, we could not have conference. There were brothers from Primorski Territory (it is the distant east, there, where the city of Vladivostok). The Lord has bless all of us With the Word.

We studied such themes, as:
1. Calling by God on service and our Dedication of entirely to God!
2. Who is for us Jesus Christ!

From far early frosts, in the north of our area, on the rivers have stopped to work onstings. And brother Vitaly from settlement Akhlovensk, could not visit conference. We ask you, pray for us that we could visit and support them in belief in the Christ in the winter.

Brother Sergey



En kerstkaart als dank voor de Bijbels en Literatuur.



BESTUURSLEDEN

Het bestuur bestaat uit leden van diverse kerken op UK.
Voor meer informatie zie www.afvcc.nl

Rykabh Kaptein (voorzitter), Jan Kalf (voorzitterswastel),
Jelle van Naper (secretaris), Albert de Boer, Coenraat Kater, Jan Post,
Pieter van Steenbergen, Paulus van Veen, Willem Verhag, Simon Weerstaad.