

Stichting hulp aan verdrukte en vervolgde Christenen - Urk

Uitgave reizen 2010

HULP AAN RUSSISCHE KERKEN

De Urker stichting "Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen" is sinds de jaren '70 betrokken bij Bijbeltransporten naar de voormalige Oostbloklanden. Ook in 2010 werden met Gods hulp en onder 's Heeren Zegen weer transporten uitgevoerd. Ook via postverzending werd 1500 kilo aan Bijbels en Bijbelverklaringen verzonden. In deze folder geven wij een uitgebreid verslag van één van de gemaakte reizen en de postverzending.



Bijbeltransport november 2009 Georgië

SLAVUTA, POLTAVA (Oekraïne) & ROSTOV A/D DON (Rusland)

Vier broeders van één der plaatselijke kerken, vertrokken na een Zegen voor de reis gevraagd te hebben met twee bussen naar de Oekraïne. Het eerst adres was een gemeente in Poltava, deze gemeente is voor het laatste bezocht in 1997. Poltava (Oekraïens: Полтава) is een stad in het noordoosten van Oekraïne met ca. 320.000 inwoners en ligt aan de rivier Worskla.

De stad is bekend om de Slag bij Poltava, waarbij in 1709 tsaar Peter de Grote de Zweedse koning Karel XII versloeg. Het was de beslissende slag in de Grote Noordse Oorlog en het begin van de hegemonie van Rusland in Oost-Europa.

De heenreis verliep voorspoedig, dit gaf de mogelijkheid voor om een kleine gemeente in Slavuta (Oekraïens: Славу́та) te bezoeken. Deze voorganger

van deze kleine gemeente heeft een grote regio waarin hij pastorale steun verleent in verschillende dorpen en bij meerdere huisgemeenten. In 2007 is hier voor het laatst een bezoek gebracht. Helaas was pastor Soroko niet thuis, zijn vrouw die alleen Russisch spreekt was aangenaam verrast door het onverwachte bezoek.



Kerkgebouw: Slavuta

Op zaterdagmiddag bereiken wij de stad Poltava. We worden vriendelijk geholpen door een vrouw, die ons de weg wijst naar de flat waar de pastor woont. We komen er hier achter dat de Oekraïense post niet zo betrouwbaar is. De brief vanuit Nederland is (nog) niet aangekomen. Gelukkig worden we hartelijk ontvangen. De broeders brengen ons naar de kerk, die in een andere wijk van Poltava is gelegen.



Stichting hulp aan verdrukte en vervolgte Christenen - Urk

Uitgave reizen 2010

Op het terrein van de kerk, is ruimte om de bussen te parkeren. De Bijbels, lectuur en kleding worden dankbaar in ontvangst genomen. Er wordt veel geëvangeliëerd onder alcohol en drugs verslaafden. Men is dankbaar voor de vele gaven, die ze van harte inzetten voor het evangelisatie werk.



Kinderkoor: Kerk Poltava

Op maandagmorgen vroeg vertrekken wij met als doel een derde gemeente in Rostov aan de Don, (Russisch: Ростов-на-Дону) Rostov is een miljoenenstad in het zuiden van Rusland. De havenstad is gelegen op de rechteroever van de Don, ca. 45 kilometer voor de monding van deze rivier in de Zee van Azov en ongeveer 1100 km ten zuiden van Moskou. Het is de hoofdstad van de oblast (provincie) Rostov. De sociale onrust in Rusland van het begin aan de 20e eeuw liet ook Rostov niet onberoerd, vanwege haar gunstige ligging bleef de stad groeien. Tijdens de Russische Burgeroorlog vochten de bolsjewistische en Witte legers hevig om het inmiddels sterk geïndustrialiseerde Rostov, dat in 1920 definitief in handen van het Rode Leger viel. In 1928 werden Rostov en Nachitsjevan samengevoegd, de nieuwe stad krijgt de naam Rostov aan de Don. In 1941 en 1942 werd de stad bezet en grotendeels verwoest door Duitse troepen. Rostov behoorde in de Tweede Wereldoorlog tot de tien zwaarst getroffen steden van Rusland. Na de oorlog werd er een nieuwe brug over de Don gebouwd.

Als we bij de kerk aankomen dan valt het ons op dat de kerk, het terrein en de gebouwen er omheen er allemaal keurig uit zien. We worden hartelijk ontvangen. De pastor en de broeders diakenen worden opgeroepen. Ook wordt er een tolk gebeld. Met de tolk in ons midden komt er een open gesprek met de pastor en de diakenen. Het gaat goed met de gemeente en de kerk. Er zijn ca. 300 leden (gezinnen). De kerkdiensten worden goed bezocht, en deze gemeente heeft een eigen school naast de kerk gebouwd. Het Russische onderwijs vindt men op sommige onderdelen niet goed genoeg. Ook vindt men het heel belangrijk dat de kinderen op school Bijbelonderwijs krijgen, en dat tijdens andere lessen er ook aandacht is voor de christelijke levensstijl.

De leerkrachten zijn lid van de kerk, en met z'n allen zorgen ze voor elkaar. De overheid steunt de kerk en de school niet. Ze mogen het wel zelf organiseren, maar er is geen financiële steun vanuit de overheid. Er worden wekelijks, door de gezamenlijke kerken, evangelisatie projecten in de stad georganiseerd. Men richt zich op jongeren, drugs en alcohol verslaafden. Elke woensdagavond is er een inloop avond in één van de kerken.



Olga, geeft Bijbelonderwijs in een weeshuis

Stichting hulp aan verdrukte en vervolgte Christenen - Urk

Uitgave reizen 2010

De Bijbels, lectuur en kleding worden dankbaar in ontvangst genomen. Men kan het heel goed gebruiken en we mogen de HEERE daarvoor danken. De pastor bedankt de Urker kerken en bevolking voor de steun, hij vindt het heel bijzonder dat een klein land als Nederland, en een klein dorp als Urk omziet naar de broeders en zusters in het grote Rusland. Een wonder van genade, geschonken door de HEERE.



Kerkzaal: Rostov a.d. Don

POSTVERZENDING

Naast de transporten verzorgt de stichting met behulp van een groot aantal vrijwilligers ook wekelijks postverzending. In de afgelopen jaren zijn er ruim 3000 pakketten verstuurd naar verafgelegen gebieden. De pakketten zijn ca. 2 kilogram. De adressen ontvingen in de afgelopen jaren elk 7 pakketten. Elk pakket heeft een andere inhoud, en na 7 pakketten had elk adres een Bijbel met Bijbel uitleg. We verstuurden o.a. de Boeken van **Matthew Henry**. (1662-1714) Hij was een Engelse presbyteriaanse predikant. Hij werd vooral bekend door de *Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament*.

Elke week komen er een aantal vrijwilligers naar de zolder aan de ambachtsweg. Daar staat de voorraad boeken, de adres stickers voor de 3000 verzonden pakketten zijn iedere week gemaakt door Louw Korf. Dit is een zeer nauwkeurig werk, het bijhouden van

de verzendingen, het vertalen van de adressen en het bedank- en verzoekbrieven vanuit Rusland. We mogen hierin de Zegen van de HEERE zien, dat hij onze broeder tot hiertoe steeds de lusten en krachten heeft gegeven om het vele werk voor de stichting te mogen uitvoeren.

De vrijwilligers maken de doosjes klaar, verzamelen de Bijbels en lectuur, deze worden in een plastic zakje, in de doosjes ingepakt. De doosjes moeten zorgvuldig gewogen worden, omdat een paar gram te veel voor veel problemen kan zorgen. Als het gewicht klopt worden de dozen goed dicht geplakt en worden de postzegels erop geplakt.

Voor de verzending maken we gebruik van postzegels die we inkopen bij verzamelaars. De stichting krijgt 10 tot 15% korting op deze 'gulden' postzegels. Bij elk pakket gaat een begeleidende brief met op de achterkant een bestellijst. Regelmatig ontvangen wij bedankbrieven vanuit het verre Rusland.

De vrijwilligers doen dit werk al een aantal jaren, we zijn hen zeer dankbaar voor hun bijdrage. Soms lijkt het een druppel op een gloeiende plaat, maar wij mogen vertrouwen op de belofte van de HEERE. Hij heeft immers gezegd dat zijn woord niet leeg tot Hem zal weder keren? Wij mogen zaaien, God zal de wasdom geven.



Ook deze oude zuster helpt graag met het uitpakken van de bus

Stichting hulp aan verdrukte en vervolgde Christenen - Urk

Uitgave reizen 2010

FINANCIËLE STEUN AAN DE STICHTING

In het afgelopen jaar ontving de stichting minder inkomsten dan voorgaande jaren. We moesten helaas besluiten om de laatste 3 maanden minder pakketten te versturen. Maar met ingang van het nieuwe jaar kunnen wij weer wekelijks pakketten verzenden. Dankbaar zijn wij voor de steun van de kerken en donateurs. Wij hebben uw steun ook in het nieuwe jaar weer hard nodig! Wij bidden dat de HEERE ons werk wil blijven Zegenen.

UW STEUN IS NODIG:

stort uw financiële bijdrage
op rekening nr.

48.32.30.499

t.n.v.

*Stichting Hulp aan verdrukte en
vervolgde Christenen in oosteuropa*

KvK nr. S 23673

Penningmeester:

Jan Korf Zandplaat 20 Urk



Kinderen luisteren met aandacht in een ziekenhuis voor oogbehandeling.

BOEKVERTALING ENGELS - RUSSISCH

De Stichting heeft in Samenwerking met de Gereformeerde Gemeenten en met de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland nu een levensbeschrijving van de Engelse Baptisten Predikant John Kershaw 1792-1870 vanuit het Engels in het Russisch laten vertalen. En dit boek wordt met vele andere boeken per post door alle Russisch sprekende landen, Tot ver in Siberië verstuurd. Ook de Bijbelverklaring van Matthew Henry, en de West Minster catechismus en vele andere boeken worden per post pakketten verstuurd.

Ook wordt er al enkele jaren in de vele weeshuizen, ziekenhuizen en ook voor de kinderen van de zondagscholen Op het kerstfeest in Wit-Rusland verantwoorde Christelijke lectuur uitgedeeld. Moge de HEERE zelf , het Zegenen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

BESTUURSLEDEN:

Voorzitter & Penningmeester:

Secretaris:

Louw Korf, flevostraat 21
Riekelt Kaptein industrierondweg 14
Jan Post, Damlaan 13
Pieter van Steenselen, Middelbuurt 49
Willem Verheij, Kooltuinen

Jan Korf, Zandplaat 20 tel. 0527-683920

Jelle ten Napel, Kleine Fok 17

e-mail: jelletennapel@hotmail.com

Louwe Kater, patrijzenstraat 2
Simon Weerstand, zandplaat 1
Adrie Plugge, vrouwenzand 38
Willem Taanman, Flevostraat