

Stichting Hulp aan verdrukte en vervolgte Christenen

Verslag 2013



WERP uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. De Urker Stichting "Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen", bekend door "Bijbels voor Rusland", is sinds de jaren '70 betrokken bij Bijbeltransporten naar de voormalige Oostbloklanden. Ook in 2013 mochten we de bovenstaande opdracht uit Prediker 11: 1 met Gods hulp en onder Gods Zegen via transporten en postverzending uitvoeren. Een opdracht zoals onze kanttekeningen het verwoorden: Dat is, doe wel aan een iegelijk, zo bekenden als onbekenden. Het zijn de meest armen in de Oostbloklanden die verstoken zijn van Gods Woord en lectuur. De transporten zijn mogelijk dankzij de financiële steun die wij van u mogen ontvangen. U treft een overzicht van de gemaakte reizen van de transporten en werkzaamheden van onze Stichting. Wij vragen van u opnieuw financiële steun, maar bovenal gebed voor de verspreiding van Gods Woord en lectuur voor de Christenen in Oost-Europa, opdat vervuld mag worden: want gij zult het vinden na vele dagen.

Kinderbijbels voor Gomel, april 2013

De Urker stichting werkt als het gaat om de verspreiding van Bijbels samen met groothandel in Bijbels en lectuur "Roundwood Trust". In St. Petersburg heeft de zondagsschooljuffrouw in Gomel in Wit-Rusland 600 boeken en kinderbijbels ontvangen. U kunt wel begrijpen, als je nog nooit een boek gekregen hebt, en dan nu zo'n mooie kinderbijbel krijgt, hoe zo'n kind zich voelt.



De kinderen zijn blij met hun eigen kinderbijbel.



Novomirhord & Bilhorod Dnepetrovsk (Oekraïne)

Drie broeders van de Rehobothkerk en dominee Visser uit Dronten vertrokken 18 oktober met twee busjes naar de Oekraïne voor een bezoek aan drie gemeenten. Novomirhord, een dorpje ten zuiden van Kiev. Een kleine gemeente aan de rand van het dorp met zo'n 40 leden. Er is drie keer in de week een dienst, op dinsdag, woensdag en zondag. Deze diensten worden over het algemeen goed bezocht door gasten. Er komen gemiddeld zo'n 60 bezoekers.



In gesprek met hulp van een tolk

De voorganger is nog jong en zijn dagelijks werk is taxichauffeur. De oude vrouw die naast de kerk woont, herinnert zich nog het bezoek van de vorige keer. De gemeente heeft behoefte aan Bijbels en lectuur. De kleding wordt ook dankbaar in ontvangst genomen. Het is een arme gemeente. Toch zet men zich in om binnen het dorp Bijbels te verspreiden. Ze brengen wekelijks een bezoek aan weeskinderen. Vorig jaar heeft deze gemeente nog een jongere in haar midden opgenomen. Hij heeft onderdak, bezoekt de school en het gaat boven verwachting.

De tweede kerk in Billhorod-Dnepetrovsk is voor de reizigers een bekend adres. De afgelopen jaren werd hier meerdere keren een bezoek gebracht. Het is een actieve gemeente die veel aan jeugdwerk en evangelisatie doet. Ook hier worden in de week diensten en samenkomsten belegd die goed bezocht

worden. Een diaken is blij dat hij ons weer ziet en nodigt ons uit om met hem mee te gaan naar huis. Maar eerst gaan we naar de kerk om de Bijbels en lectuur uit te laden. De voorganger, die aan de slag was in zijn werkplaats heeft zich snel omgekleed. Deze voorganger maakt kunststofkozijnen en monteert deze bij zijn opdrachtgevers. Als we bij de kerk zijn aangekomen, worden de Bijbels hartelijk in ontvangst genomen.



Het tweede bezoek was bij de Reformd Presbyterian Church in Billhorod Dnepetrovsk. Het is een bijzondere ervaring om de voorganger Sergeij te ontmoeten. Hij heeft een theologische opleiding gevolgd in Kiev. Deze opleiding wordt gegeven door de PCA (Presbyterian Church of America) en de Reformd Church of Holland, de theologische opleiding van de Gereformeerde Kerken in Kampen. Nog maar enkele weken geleden was dominee Visser daar geweest. Hij kent het verhaal van Sergeij en zijn gemeente.



Presbiterian - Reformd Church:

We raken onder de indruk van zijn verhaal. Het begon met een Bijbelstudie in huiselijke kring, de honger naar het Woord was groot. Al snel was er behoefte aan een eigen ruimte, en inmiddels is er een prachtig kerkgebouw waar ze wekelijks samenkomen. Indrukwekkend hoe de HEERE Zijn Kerk bouwt.



De Bijbels en lectuur worden uitgeladen. Riekelt Kaptein gebruikt hiervoor een kruitwagen.

UW STEUN IS NODIG

stort uw financiële bijdrage
op rekening nr. **48.32.30.499**

Stichting Hulp aan verdrukte & vervolgte
Christenen
KvK nr. S 23673

De Stichting geeft ook financiële steun aan enkele voorgangers. Er is regelmatig contact met een voorganger (Sergei) uit Rusland. Hij is een voorganger waarvoor we veel respect voor hebben. Al zijn tijd is van de HEERE, en iedere dag zet hij zich in voor de verspreiding van Gods woord. Hij schrijft regelmatig een e-mail.

And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment...

For to me to live is Christ, and to die is gain. Phillip.1:21
The great Sovereign Grace of the Almighty, yes will be on you much, Dear Albert, your family and church of the Redeemer at you. We bless Holy a name of the Lord, for your prayers about us, and about conference.

Our prayers about all of you, about an abundance of



Reisverslag reis naar Vjatskije Poljany.

Wij vertrokken begin juli jl. vanuit Urk naar Vjatskije Poljany. De voorganger was verblijd ons weer te kunnen begroeten.



Met voorganger Alexander hebben we verschillende gemeenten bezocht en diverse diensten meegemaakt. Na de diensten konden we de meegebrachte Bijbels en lectuur aan de mensen uitdelen. Met blijdschap werden deze ook ontvangen. De verschillende diensten in de omgeving van Vjatskije Poljany werden goed bezocht.



De Bijbels en de lectuur die we meegenomen hadden, bleken in de behoefte te voorzien. Wij dachten: de gemeenteleden moeten toch ook al een keer Bijbels en lectuur hebben ontvangen. Zondags bezochten wij twee diensten in de gemeente van de pastor Alexander. En in de middag in een naburige gemeente in Sludga.



Wat blijkt nu het geval, een vrouw uit de gemeente nam verschillende Bijbels mee, niet voor haar zelf, zoals ze zei tegen ons. Maar: deze zijn voor mijn familieleden die nog geen Bijbel hebben ontvangen en ook niet te vergeten mijn buurvrouw, zij wilde graag ook een Bijbel ontvangen. Zij handelen als kleine evangelisten. Een opdracht zoals dat in Gods Woord verkondigd wordt: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen: Markus 16:15.



Na de zondag vertrokken wij weer vroeg vanuit Vjatskije Poljany richting Urk. De terugreis verliep niet zonder problemen. In donker rijden is het dubbel uitkijken. Een rotonde werd bijna over het hoofd gezien, maar gelukkig konden we op tijd afremmen. De bus heeft helaas wel schade opgelopen, maar gelukkig konden we de reis wel voortzetten. Ondanks dat is het belangrijkste dat Gods Woord gebracht is en dat we behouden thuis mochten komen. Ook dat is een goedertierenheid van de Heere geweest.



De bussen zitten vol met Bijbels en kleding.



Uitladen is handwerk, de diaken helpt mee.



BESTUURSLEDEN stHVVC

Voorzitter:

Riekelt Kaptein, Industrierondweg 14, Urk

Penningmeester:

Jan Korf,

Secretaris:

Jelle ten Napel, Kleine Fok 17, Urk

e-mail: jelletennapel@hotmail.com

Bestuursleden:

Albert de Boer, Het Top 36, Urk

Jan Post, Damlaan 13, Urk

Pieter van Steenselen, Middelbuurt 49,

Urk

Louwe Kater, Patrijzenstraat 2, Tollebeek

Paulus van Veen, Grindrug 10, Urk

Willem Verheij, Kooltuinen, Urk

Simon Weerstand, Zandplaat 10, Urk