

# Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen

Verslag 2012

Prediker 11: Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.



De Urker stichting "Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen" is sinds de jaren '70 betrokken bij Bijbeltransporten naar de voormalige Oostbloklanden. Ook in 2012 werden met Gods hulp en onder 's HEEREN Zegen weer transporten uitgevoerd. Samen met de postverzending werden 4000 Bijbels en 4000 Bijbelverklaringen, Kinderbijbels en geestelijke lectuur verzonden. Verder werden er 2500 boeken verstuurd om uit te delen op het Kerstfeest 2012 en te

verspreiden in weeshuizen en ziekenhuizen in Wit Rusland en de Oekraïne. In dit verslag geven wij een overzicht van de gemaakte reizen en de postverzending. Wij vragen u om gebed voor de verspreiding van Gods Woord, en voor de broeders en zusters in Oost Europa. Namens het bestuur wens ik u Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Hartelijke groet namens de Stichting, Jan Korf.

## Reis Kazachstan | April 2012

De reis begon 's nachts met gebed. In Stockholm gingen we per boot naar Finland. Dinsdag reden we naar de Fins-Russische grens. Vooraf gingen we in gebed. De controle was minimaal. De weg was goed en later wat minder. Bij Vologda gingen we slapen.

's Woensdags hadden we goede gesprekken onderweg. In Chelyabinsk ontmoetten wij broeders uit Kazachstan. Op 4 mei werden we verwacht in Cheljabinsk. De boeken waren vooraf gelost bij gemeenten die ze zouden verspreiden. Er was dank jegens de HEERE. Wij plantten en maakten nat door Bijbels en boeken te brengen. De groei is des HEEREN. We waren op 5 mei 400 kilometer dichterbij ons doel in Zaporosny (de gemeente van David) waar we kerkten.



Met de gemeente op de foto

Op zondag gingen we naar de kerk in Esil (gemeente van Victor) waar we een toespraak hielden. En toen naar Qostanayy (gemeente van Levi) voor de laatste dienst. We vertrokken op maandag 7 mei rond negen uur richting Aktobe over slechte en betere wegen. We begonnen na een nachtrust vroeg aan de laatste Kazachstaanse rit. We reden met de ruitenwissers aan

vanwege het zand. We passeerden vlot de grens Kazachstan-Rusland. We reden vanwege de slechte weg bij daglicht, de natuur was schitterend. We zijn bij Rostov de rivier de Don overgestoken.

De grenspassage met Oekraïne ging heel vlot. Nog enkele dagen rijden naar huis. Wij baden om Gods bewaring voor ons en voor thuis.



Dienst in Zaporozh'ye

We sliepen in de buurt van Charkiv en vertrokken donderdag vroeg naar Zhytomir. Na een ontmoeting met Kees en Tanja van Aalst met hun kinderen in Dwaretz reden we naar Jan en Margreet van Beest. De Poolse grensovergang ging vlot. We waren snel op de autobaan. We reden tot middernacht en mogen terugkijken op een bijzondere reis. Ook door de verschillende landen die we bezochten.

**Reis Moldavië - Kisinef – Oekraïne – Simforopol – Zaki | November 2012**

Na Bijbellesing en gebed, startten wij, S. Louwerse, J. Bakker, P. van Veen & J. Hakvoort, maandag met 2 bussen. We reden richting Duitsland – Oostenrijk – Hongarije. We sliepen in Hongarije. Dinsdag passeerden we de grens Hongarije – Roemenië. We bezochten in Brasjev een vriend die op Urk werkt. Woensdag bereikten we de grens Roemenië – Moldavië. We kwamen 's avonds in Kisinef. De kerk telt 120 leden. Er is armoede en er zijn veel weduwen. Donderdag zijn de Bijbels en lectuur gelost. We gaven geld voor de koop van grond bij de kerk.

Die middag gingen we de grens Moldavië – Oekraïne over. De wegen waren onveranderd slecht. We sliepen die avond in de bus. Vrijdagmorgen arriveerden we in Simforopol. Hier werd de inhoud uitgeladen voor deze gemeente en de kerk in Zaki aan de Zwarte Zee. In 2009 bezochten we deze kerk en gaven toen geld voor de verbouw van de kerk. Dit karwei voor de gemeente van 100 leden is afgerond. We hebben 's avonds in Zaki pastor Wolodja uit Donetsk ontmoet. In Zaki is zijn broer begraven.



Vrijdagavond kerkten we daar. Zaterdag-morgen gingen we weer naar Simforopol waar we de zondag bleven. Er was daar Heilig Avondmaal. Er was een tolk en het ging er eerbiedig aan toe.

Maandagmorgen startten we vroeg. We reden naar Polen en overnachtten in de bus. Dinsdagmorgen passeerden we de grens Oekraïne-Polen. We reden de hele dag tot we laat in de avond in Duitsland (Dresden) aankwamen. Woensdag waren we weer thuis waar we de reis afsloten met Schriftlesing en dankgebed. Bovenal is de HEERE gevraagd of Hij Zijn zegen wil schenken over het transport van Bijbels en lectuur. Dat zou het grootste zijn.



**Reis Vjatskije Poljany | Juli 2012**

Wij, Jan Korf en Jelle ten Napel, vertrokken op een maandagnacht via Stockholm naar Helsinki in Finland. Ter voorbereiding van de reis las een bestuurslid een Bijbelgedeelte en werd een zegen gevraagd over het transport. Dinsdag vervolgden we de reis naar Rusland. In St. Petersburg bezochten we een gemeente en losten een deel van onze Bijbels en lectuur voor de pastor in Wit-Rusland. We sliepen in deze kerk in St. Petersburg. Daarna reden we de nacht door en mochten donderdagmorgen pastor Alexander begroeten in Vjatskije Poljany.



Met hem bezochten we verschillende gemeenten en kerkdiensten. Na de diensten deelden we de meegebrachte Bijbels en lectuur uit die men met blijdschap ontving.

De diensten in de omgeving van Vatskije Poljany werden goed bezocht. De laatste jaren groeit het aantal bezoekers. Bovendien zijn door de giften uit Urk ook de interieurs van de kleine kerkjes aanzienlijk gerenoveerd. Zodat we mogen vaststellen dat het geld via onze stichting goed besteed is. Wij zagen dat de HEERE een geopende deur gaf om Zijn Woord te brengen. Ook in een openluchtdienst konden we Bijbels aan belangstellenden, die misschien nog nooit in aanraking gekomen waren met Gods Woord, uitdelen.



Zondags waren er twee diensten in de gemeente van pastor Alexander en één in de kerk van Sludga. Maandag vertrokken wij weer vanuit Vjatskije Poljany richting Urk. De terugreis verliep met problemen. Na twee uur rijden stopte de bus omdat de motor uitviel. We moesten ons laten slepen. Midden in de rimboe hadden onze mobieltjes geen bereik en konden we de ANWB niet bellen. Een hulpvaardige Rus sleepte ons naar een garage in Kazan. Hier bleek dat er een gaatje was ontstaan in het motorblok. Het was inmiddels vijf uur en we waren de andere dag het eerst aan de beurt. De conclusie was toen dat het enkele weken zou duren voordat de bus gerepareerd kon worden. De enige mogelijkheid was om de bus met een transportauto naar Helsinki te vervoeren. De auto mocht niet over de grens en we moesten ons weer laten slepen. In Finland bracht een andere transportauto ons naar Helsinki. Daar waren we enkele minuten te laat voor de boot naar Stockholm. We moesten dus 24 uur later de oversteek maken. De ANWB adviseerde ons een vliegtuig te nemen en de bus bij een garage in Stockholm te laten.



's Zaterdagavonds vertrok het vliegtuig naar Schiphol waar we om half tien landden. Laat in de avond waren we weer op Urk na een enerverende en leerzame reis. De bus is later naar Urk vervoerd waar bleek dat de transportriem van de motor geknapt was. Ondanks alles: Gods Woord werd gebracht en we kwamen behouden thuis.

## UW STEUN IS NODIG

stort uw financiële bijdrage  
op rekening nr. **48.32.30.499**  
Stichting Hulp aan verdrukte & vervolgte Christenen  
KvK nr. S 23673

Penningmeester:  
Jan Korf

### Reis Oekraïne & Rusland | Juni 2012

Zes broeders van de GKv vertrekken Tweede Pinksterdag richting de Oekraïne en Rusland. De eerste dagen is het doorrijden, de grens overgang Polen - Oekraïne verloopt soepel. Na een goede nachtrust melden de reizigers zich, na het gerinkel van de pannen en potten al snel. Niet lang daarna zitten de Urkers schoon gewassen aan tafel en eten we scrubbeld egg uiteraard met spek. We lezen en bidden samen, we vragen een zegen voor de reis, we bidden voor onze broers en zusters en onze gezinnen. "Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen"

Van A naar Beter zeggen wij in Nederland, dan wordt er aan de weg gewerkt. In Oekraïne zien we grote verschillen met de aanpak in ons eigen land. Na een tussenstop om te tanken, komen we aan in Poltava.

Onderweg was er telefonisch contact met één van de diakenen van kerk, hij wacht op ons langs de weg naar Poltava. We ontmoeten elkaar en rijden snel door naar de kerk en het bijgebouw. Daar aangekomen laden we een deel van de Bijbels, boeken en zakken kleding uit. De kleding is met name voor het evangelisatiewerk onder gevangen en alcohol- en drugs-verslaafden. Uit het gesprek met de voorganger en de diaken blijkt dat dit een actieve gemeente is. Er wordt veel werk verzet in deze grote stad. Deze kerk heeft ca. 1500 doopleden. Er zijn 18 verschillende projecten, elk project heeft een eigen contactpersoon. Projecten zoals: kinderwerk, verslaafden, evangelisatiewerk, gebedsbijeenkomsten, gevangenisbezoeken, etc.

We rijden 's avonds naar Charkiv, daar aangekomen parkeren wij bij camping Drusba. Vrijdagmorgen splitsen we op: 1 bus gaat naar Rostov a.d. Don. Zaterdagmiddag hopen wij elkaar weer te zien in Donetsk bij Wolodja. We lezen een gedeelte uit de Bijbel en vragen de HEERE om zijn zegen over deze dag en over de reis. Pastor Pjotr en zijn zoon Daniel halen ons op vanaf het parkeerterrein. We rijden naar de kerk en laden de Bijbels en boeken uit.



De Bijbels en Lectuur zijn dankbaar in ontvangst genomen.

Later op de avond bellen we opnieuw, we willen weten of de grenspassage is gelukt. Een tegenvaller! De Bijbels en lectuur worden geweigerd! Onbegrijpelijk voor ons, voorgaande jaren mocht het wel. Vandaag niet zegt de douanier. Aandringen en blijven vragen helpt niet, een militair - bewapend - loopt voor de bus uit en brengt ze terug naar Oekraïense kant. Geweigerd! Een aantekening op het visum, een andere grens proberen heeft geen zin. Het is inmiddels donker en het is al laat, eerst maar eens slapen. Bidden en rusten, de HEERE zal ons leiden.

We zijn zondag in Donetsk bij Wolodja. De dienst begint om 9 uur. De dienst is erg mooi, we vinden het bijzonder om dit voor het eerst, of opnieuw mee te maken. Alle gemeenteleden doen mee, kinderen, ouderen en voorgangers. Oksana, onze tolk, is er ook, zij vertaalt de preek van dominee J.R. Visser. Hij preekt over Mattheüs 6:9. "Gij dan bidt aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd."



Wolodja en zijn vrouw leven in diepe afhankelijkheid van de HEERE. Ze zijn bijzonder dankbaar voor de steun vanuit Nederland. Wolodja is drie dagen per week van huis voor evangelisatie werk, hij is verantwoordelijk voor een gebied van ca. 120 km rondom Donetsk. Samen met gemeenteleden organiseert hij bijeenkomsten en "meetings" om andere Oekraïners de Blijde Boodschap te brengen. De boerderij van Wolodja wordt door zijn vrouw en kinderen gerund als hij van huis is. Na een laatste maaltijd leest Wolodja Psalm 22 voor, we zingen samen en danken de HEERE voor al zijn gaven in dit gezin, in de gemeente en dragen het evangelisatie werk aan HEM op.

### Postverzending | 2012

Er zijn vijf groepen vrijwilligers die bij toerbeurt iedere twee weken postpakketten klaar maken. Pakketten van 2 kg worden verzonden naar veraf gelegen gebieden. In de afgelopen maanden zijn er ook kleine pakketten gemaakt met daarin een Bijbel of een boek. Deze zijn verspreid via de kerken. Op deze wijze bereiken wij broeders en zusters die te ver wonen voor transporten. Met regelmaat krijgen wij bedankbrieven uit Rusland, Wit Rusland en de Oekraïne. We danken de HEERE voor zijn zegen op ons werk.

## BESTUUR SHvvc

### Voorzitter & Penningmeester:

Jan Korf

### Secretaris:

Jelle ten Napel

Kleine Fok 17, Urk

*e-mail: jelletennapel@hotmail.com*

### Adviseur:

Louw Korf, Flevostraat 21, Urk

### Leden:

Albert de Boer, De Noord 55, Urk

Paulus van Veen, Grindrug 10, Urk

Riekelt Kaptein, Industrierondweg 14, Urk

Louwe Kater, Patrijzenstraat, Tollebeek

Simon Weerstand, Zandplaat 10, Urk

Jan Post, Damlaan 13, Urk

Pieter van Steenselen, Middelbuurt 49, Urk

Willem Verheij, Kooltuinen 15, Urk

**BANK NR. 48.32.30.499**

**KvK nr. S 23673**